



SCHAKEL

SCHAKEL VOOR OUD-LEERLINGEN

6 NOVEMBER 2010

IN DIT NUMMER:

WOORDJE VAN DE VOORZITTER 1

TERUGBLIK: DE EERSTE TWEE MAANDEN 2

PRAATCAFÉ OUD-LEERLINGEN 3

UITNODIGINGEN 4

INTERVIEW MET PIET VAN ROEY 5

DBK-GESCHIEDENIS - DEEL 1 7

FAMILIENIEUWS 2009 8

TEN SLOTTE 11

2010-2011

Kaart- en spelavond:
19 november

Toneel 1ste en 2de graad:
15 en 16 januari

Mossel feest:
21 en 22 januari

Toneel 3de graad:
29 januari

Openschooldag:
7 mei

WOORDJE VAN DE OUD-LEERLINGENVOORZITTER

Deze nieuwsbrief gratis of op papier?

Don Bosco is voor jou misschien ook wel een onvergetelijke tijd geweest. Ondertussen gaan maanden en jaren snel voorbij en er veranderde wellicht veel. Maar hoe gaat het ondertussen met die school, met die vrienden van toen, met die leraars...., met die...? Met Schakel blijf je online. We sturen je vanaf nu de Schakel ofwel gratis als nieuwsbrief per e-mail of tegen betaling van de postzegels (zie elders in dit nummer) op papier per post (5€ = 7 nummers).

Schalkse Ruiters en andere hoogvliegers

Op 9 oktober II. zagen we een hondertal van jullie terug in het praatcafé in Aalbeke. Op aanvraag van de velen die op onze digitale enquête antwoordden zal dit praatcafé volgend jaar opnieuw in de school doorgaan. Op het programma komt alvast de cinemavoorstelling "The Best of Schalkse Ruiters" En al die creativiteit vraagt uiteraard ook de uitreiking van de Awards voor de beste producties aller tijden, maar daar hoor je later meer van. Buiten competitie tonen we ook "Human Design ". Met deze uitzonderlijke kortfilm haalden Bram De Jonghe, Jonas Pauwels en Roderik Desramault met leraar Joachim Gruwez de eerste prijs bij het Canvas-programma Beagle (Darwin achterna), wat hen een reis naar Zuid-Afrika en een vaart met de Beagle opleverde. (je vindt deze kortfilm uiteraard ook op internet (canvas beagle wedstrijd) of op You-Tube)

En zoals twee jaar geleden viel Don Bosco weer in de prijzen van de Eurekas-wetenschapsprijs met Sieme Bossier, Olivia Florin, Raphaël Werbrouck en Vincent Walgrave met leraar Filip Windels. Zij maakten met recyclagemateriaal



een windmolen die echt werkte. Ook voor twee andere categoriën was onze school genomineerd voor de award. Zo waren we de best scorende school.



Kaarters of Spelfanaten.

Naar jaarlijkse gewoonte organiseren we op 19 november de kaart- en spelavond in samenwerking met de ouderraad. Dit evenement groeide ondertussen uit tot een spellen- en kaartfeest met 250 aanwezigen. De formule is simpel. Je kiest uit een enorm aanbod (van semi-professionele spellenclub Incognito) met een paar vrienden een gekend of ongekend spel uit en voorruit. De medewerkers van Incognito komen je graag de spelregels uit leggen van ongekende nieuwe spellen. En natuurlijk de kaarters niet te vergeten. Inkom en spellendeelname gratis.

Met veel groeten

Jullie (nieuwbakken) oud-leerlingen-voorzitter,
Luk Van Beneden,

...

en (trotse) vader van Tom, Bram, Hanne, Simon, Lisa en Sara, allen oud-leerlingen en jullie misschien op één of andere manier bekend.

...

en een knipoog aan Jan Bosco.

"Connected" via mail of brief.

Met Schakel blijf je toch minimaal op de hoogte en "connected". Het kan gratis als we je email-adres kennen. Wil je deze Schakel op vertrouwd gemakkelijk leesbaar papier, dan kan dat ook door ons een overschrijving te sturen van vijf euro : dan zetten wij dat om in de nodige postzegels voor 7 nummers ver. Het papier krijg je er voor niets bij. Iets meer mag ook, dan is dat nuttig bestede steun. Dus gratis als we je e-mail adres kennen in nieuwsbrief of mits overschrijving van 5 euro op rekeningnummer 738-4331285-63 van de oud-leerlingenband (meer mag ook) voor 7 nummers met vermelding van je naam en "abonnement Schakel".

20 OKTOBER: DON BOSCO CROSS

Na een voormiddag gietende regen klaarde het op en kregen we een namiddag zon voor alweer een geslaagde editie van de Don Boscocross. Er waren ruim 1600 deelnemers die hun ziel uit hun lijf liepen voor een podiumplaatsen.

Volgende leerlingen slaagden daar wonderwel in:



Start van de Don Bosco cross in 2010-2011

JONGENS	MEISJES
miniemen A 1 Vandewiele Jasper 3 Toye Andreas 5 Lamote Lucas 6 Cloet Nicholas	miniemen A 3 De Vos Nane 6 Desmedt Chloé 7 De Meestere Valerie
miniemen B 9 Verspeelt Mattijs 4 De Jonghe Guillaume	miniemen B 3 Labis Anne-Sophie 4 Decoene Justine 8 Deneir Eline
cadetten A 6 Sahnoune Camil 10 Devos Guillaume	
cadetten B 7 Florin William 8 Vererfven Tymen 10 Deleyn Maxime	cadetten B 1 Carrein Febe 5 Vanderheere Sophie 7 Dumont Géraldine
scholieren A 5 Sahnoune Sélim 9 Van Wynsberghe Hannes	scholieren A 8 Holvoet Sanne 9 Tarras Eva 10 Adriaenssens Elisabeth
scholieren B 3 Cecat Pieter 8 Delabie Willem	scholieren B 1 Lefevere Jolien 5 Windey Hanne 7 Hooghe Sara 10 Decock Julie



BEZINNINGSDAGEN—STUDIEREIZEN

Eind september, begin oktober zijn er traditioneel de bezinningsdagen en studiereizen. Hieronder leraren aan de slag.



Fietsproef 1ste jaar



Vriendschapsdag 1ste jaar



Mondiale dag 2de jaar



Mondiale dag 2de jaar



Kick op sport 3de jaar



beziningsdagen 4de jaar



beziningsdagen 5de jaar

DE OUDLEERLINGENAVOND VAN 6 OKTOBER

Tekstje oud- lln bal

Op 9 oktober 2010 was het weer zover. Vele oudleerlingen waren op de afspraak in het Ontmoetingscentrum in Aalbeke voor de jaarlijkse bal. De oudleerlingenbond had opnieuw kosten noch moeite gespaard om iedereen uit te nodigen en te ontvangen. Dit jaar in een licht afgeslankte versie, want zonder barbecue. Maar geen nood, een gezellige babbel met een drankje, daar ging het tenslotte om. Verschillende leerkrachten waren op het appel en konden vernemen hoe het met hun oudleerlingen was gesteld. Was de opkomst niet overrompend, sfeer was er genoeg. Tot in de late uurtjes werd er duchtig en gezellig gekeuvel. Misschien ben jij er ook weer bij op een volgende editie?

Renaat De Deygere



VLNR: Nancy Vandeputte—Steven Vandekerckhove—Frederik Maes—Evie Legiest—An Vandersteene—Luk Van Beneden—Heidi Delobelle—Charlotte Beyst—Hans Desramault—Arne Dutry



MOSELFEEST



KAART- EN SPELAVOND 19 NOVEMBER 2010

Op vrijdagavond 19 november vanaf 19u30 vindt de kaart- en spelavond plaats in de eetzaal van de school.

Kijk gerust zelf eens op hun website

www.incognito-speelt.be

Deze avond wordt georganiseerd door de ouderraad en de oud-leerlingenbond.

Graag verwelkomen we u allen!

Op deze avond kan je naast het traditionele manillen ook allerhande gezelschapspelen leren kennen, samen met de deskundige leden van de spelenclub **Incognito** uit Waregem. Deze club organiseert maandelijks een gezelschapspellenavond en gaat ook zelf op stap om hun spelen te demonstreren. Hun gamma bestaat uit meer dan 300 spelen voor volwassenen en een ander gedeelte voor kinderen.



EEN INTERVIEW MET PIET VAN ROEY

Ongetwijfeld hebt u als oud-leerling in uw eerste jaar Don Bosco wel een verjaardagskaartje ontvangen van ene Piet Van Roey, ook wel gekend als Pater Piet. Al 34 jaar is Piet een vaste waarde als opvoeder in onze school en dit heeft hem ondertussen zelfs een eigen 'Pater Piet-plein' opgeleverd. Wie is Pater Piet nu eigenlijk en wat houdt hem dagdagelijks bezig? Wij spraken met hem...

I: Piet, vertel eens wat over jezelf. Waar ben je geboren en hoe ben je uiteindelijk als priester in het onderwijs terecht gekomen?

P: 'Ik ben geboren op 2 januari in het jaar 1932 in het Pajottenland. Ik was dus acht jaar oud toen de oorlog begon en heb alles van het begin tot het einde meegemaakt. Thuis zijn we christelijk opgevoed en als misdienaar heb ik mijn eerste stappen genomen in het kerkelijke leven. Tijdens de oorlog ben ik naar de salesianen van Don Bosco in Groot Bijgaarden getrokken om daar mijn secundaire studies aan te vatten. Wij werden als leerling in de salesiaanse sfeer ondergedompeld en dat heeft mij grotendeels aangezet om later in te treden en priester te worden. Verder heb ik heel wat steun gehad aan Salesiaan Bert Joosten die me ook helemaal warm heeft gemaakt voor het salesiaan-zijn.

Voor ik naar Kortrijk overgeplaatst werd, was ik reeds op een aantal plaatsen geweest. Zo heb ik twee jaar in Don Bosco Zwijnaarde gewerkt. Daar gaf ik Latijn aan de toenmalige eerstejaars. In die tijd kregen de leerlingen nog 9 uur Latijn in de week. Twaalf jaar lang heb ik gewerkt in Vremde, vlakbij Lier. Daar was ik opvoeder en stond ik in voor de begeleiding van lagere schoolkinderen in het internaat. Onverwacht werd ik overgeplaatst naar Kortrijk. De eerste maanden was het moeilijk om mij aan te passen aan al dat nieuwe -ik durfde zelfs niet op de speelplaats te verschijnen- maar beetje bij beetje vond ik mijn draai als opvoeder. Na Allerheiligen van dat jaar, werd ik ingeschakeld om een aantal uren godsdienst te geven aan de leerlingen. Nu ben ik hier ononderbroken vanaf 1976, iets wat behoorlijk uitzonderlijk is voor een Salesiaan.'

I: In welk opzicht is de jeugd van vroeger anders dan de jeugd van nu?

P: 'Het grootste verschil is toch dat het internaat nu niet meer bestaat. Als opvoeder in een internaat ben je dag en nacht bezig met de jongeren. Nu is dat niet meer zo. De leerlingen gaan naar huis en je creëert niet meer zo gemakkelijk een band met hen. Wat me wel opvalt is dat de jongeren van tegenwoordig veel afstandelijker zijn als vroeger. Voor hen is het er uiteraard ook niet gemakkelijker op geworden. Ze maken veel meer mee en worden op veel vroegere leeftijd met een aantal keuzes geconfronteerd. Dat maakt ook dat ze veel mondiger zijn in vergelijking met de leerlingen van vroeger. Vroeger voetbalde ik voortdurend mee met de leerlingen. Nu gaat dat uiteraard niet meer. Die aandacht die je hebt als leerkracht is niet te vergelijken met de job als opvoeder. Soms mis ik het wel. Ik merk dat leerlingen ten opzichte van de leerkrachten minder afstandelijk zijn, dan ten opzichte van mij als opvoeder. Bij mij was dat vroeger ook zo als leerkracht.

Nu ervaar ik soms dat ik meer en meer een vreemde word. Mijn geheugen is ook niet meer wat het vroeger was en dat helpt ook niet bepaald. Vroeger kende ik alle nieuwe leerlingen bij naam en dat schiep onlosmakelijk ergens wel een band. Van sommigen wist ik zelfs waar ze woonden en wat hun huisnummer was. Nu onthoud ik dat allemaal niet meer zo goed. Toch zorg ik er nog voor dat iedere leerling van het eerste jaar voor zijn verjaardag een kaartje krijgt van mij. Leerlingen en hun ouders appreciëren dat wel. Zo sta ik er ook nog altijd op dat ik iedere keer om 16u en om 17u aan de poort sta om het verkeer op te houden.

Ik zorg er ook nog altijd voor dat de fietsen van de leerlingen tip top in orde zijn. Leerlingen die een probleem hebben, kunnen bij mij altijd terecht. Ik heb enorm veel deugd in het helpen van mensen. Ook al is het maar een band oppompen, de appreciatie van sommige leerlingen is zeer leuk.



I: Eens de schoolbel is gegaan en de leerlingen zijn vertrokken, waar houdt u zich dan mee bezig ?

P: 'Ik ben al een hele tijd aangesteld als priester in een rustoord in Marke. Ik verzorg daar de zondagdiensten voor de inwoners van het rusthuis. Het maken van die preken vergt heel wat van mijn vrije tijd, maar ik doe het graag en het boeit me nog steeds. Ook ben ik een fervent supporter van de miniemmen -en cadettenploegen van Bellegem, Aalbeke en Marke. 's Zaterdags sta ik steeds paraat langs de zijlijn en supporter ik voor de jonge knapen. Heel wat leerlingen van onze school spelen dan ook bij die ploegen. De voorliefde voor het voetbal loopt al terug van in de tijd dat ik nog in Vremde werkte. Met de jongens van het internaat ging ik naar bijna alle thuismatches kijken van zowel Lierse, Beerschot als Berchem. Op TV probeer ik ook heel wat sport te volgen. Geen enkele Champions League match gaat aan mij voorbij en ook tennis, wielrennen, een WK, en een modderige veldcross kunnen mij bekoren. Naast sportprogramma's, ben ik ook geïnteresseerd in geschiedenis. Het nieuws volg ik uiteraard ook dagelijks, samen met de andere paters.

In de grote vakantie ben ik de eerste tien dagen altijd op kamp geweest naar Heusden Zolder met de leerlingen van het eerste en tweede middelbaar. Een aantal jaar geleden ben ik daarmee gestopt omdat mijn schoonbroer Dominique is overleden. Hij was onze vaste kok van dienst. Wij gingen steeds samen en omdat hij er helaas niet meer was, heb ik dan ook de beslissing genomen om de hoofdleiding van het kamp door te geven. Iedere keer als ik weet dat de leerlingen op kamp zijn, dan heb ik toch wel wat heimwee en mis ik het wel een beetje. Ik heb daar fantastische momenten beleefd. Om dat zwarte gat op te vangen ben ik tijdens de vakanties vooral op pad voor het 'huis van Don Bosco'. Ik zorg voor de ondersteuning van allerhande projecten rondom Don Bosco in Vlaanderen. Ik zoek tijdens de vakantie af en toe wat 'vrienden van Don Bosco' op en ik ga ermee praten en probeer hen wat te steunen. Daarnaast kan ik ook genieten van een fietstochtje. De vakantie is dus meestal goed gevuld voor mij.

I: In welke zin is de infrastructuur van de school veranderd de voorbije 30 jaar ?

P: Er is heel wat veranderd! Zo zijn de slaapzalen weg. Vroeger werd de hele bovenverdieping ingenomen door slaapzalen, maar met het verdwijnen van het internaat, zijn die slaapzalen ook verdwenen.

Vroeger was er ook een taallabo naast het OLC, maar dat taallabo is ondertussen vervangen door twee informaticelokalen. Ik vind het goed dat de school daarin investeert en mee gaat met zijn tijd. Gelukkig dat ik die vernieuwingen niet moest meemaken als leerkracht, want ik ben een leek op vlak van computers. Die aanpassing zou voor mij te lastig geweest zijn.

Een ander positieve vernieuwing, vind ik, is het feit dat de school gemengd geworden is. Don Bosco was de eerste school in Kortrijk die gemengd werd. Ook al was de eerste lichte meisjes maar een klein groepje, toch zorgde dat voor een andere sfeer in de school. Er werd minder kattenkwaad uitgesproken en de meisjes hielden de jongens ergens wat in toom.

I: Als er één iets is dat je zou willen bereiken in je leven, wat zou dat dan zijn?

P: 'Goh, in feite is er niet echt iets dat ik nog zou willen bereiken. Ik ben blij met hoe alles gelopen is en met hoe alles tegenwoordig loopt. Alles loopt positief op school en in mijn leven. Ik hoop dat ik hier nog vele jaren van dienst kan zijn!'

I: Dank u wel voor het interview.



HERNEMING: DE GESCHIEDENIS VAN ONS COLLEGE

DEEL 1: 1629-1929... HET VERRE VERLEDEN

Wie in de jaren 60 in het Kortrijkse vroeg naar het Don Boscocollege, Don Boscolaan 18, kreeg meestal een vaag of geen antwoord. Men kende deze school niet. Vroeg iemand echter naar "St-Anna", dan werd hij vlug verwezen naar een klein gehucht langs de baan Kortrijk-Moeskroen.

De St-Anna-kapelanj tot dewelke het huidige college behoort en die een salesiaanse parochie is, kent reeds een lange geschiedenis.

In 1629 stichtte Juffrouw B. Bonte van uit het Kortrijkse Begijnhof in dit uithoekje van Kortrijk een St-Anna-kapel. Rond deze kapel, die in het midden van de 18de eeuw werd vergroot en in 1857 opnieuw opgebouwd werd, groeide geleidelijk het huidige "St.-Anna". (Deze kapel is reeds afgebroken en daar staat nu de huidige school van het Kinderland)

In 1701 openden vier broeders, met de toelating van de bisschop en de pastoor van de St.-Maartenskerk, in de buurt van de kapel een schooltje "om de kinderen van het gehucht te onderrichten in de christelijke leer". De school telde vlug heel wat leerlingen, maar moest in 1789 tijdens de Franse Revolutie haar deuren sluiten. Later werd opnieuw gestart, niet voor lang echter. "De leerlingen waren niet talrijk en één der onderwijzers was liefhebber van verboden boeken".



Kanunnik Maes van Brugge kocht in 1840 de oude hermitage. Hij herbouwde de bestaande gebouwen en bestemde ze voor een instelling voor geesteszieken. Zusters van Jezus' Barmhartigheid verpleegden er zieke vrouwen en mannen.



In 1927 verhuisden deze zusters naar Ieper en werd het gebouwencomplex (de kapel, de hoeve, het kasteel, St.-Pieter en St.-Anna) samen met 10 ha. grond aan de Salesianen aangeboden. Dankbaar aanvaardde de provinciale overste Pastol deze gift. Rond Pasen 1927 was St.-Anna verlaten en mochten de nieuwe bewoners komen. Het grote domein werd broederlijk verdeeld. De zusters van Maria Hulp der Christenen ontvingen het St.-Anna gesticht en de kapel. De paters Salesianen zouden hun intrek nemen in het St.-Pietersgesticht, het kasteel en de hoeve. Voorlopig kwamen A. Dieker en later J. Demolder vanuit Don Bosco St.-Denijs-Westrem de gebouwen regelmatig bezoeken en plannen brouwen.

Don Bosco kon beginnen op St.-Anna. Het beginjaar 1928!

(Uit het archief: Schakel nr. 1 Lente 1978)

**We hernemen
de geschiedenis
van het Don
Boscocollege in
een tiental
afleveringen**

FAMILIENIEUWS 2009

GEBORTE VAN

- Trude** dochtertje van oud-leerlinge Sofie Vervaeke ('99) en Pieter Leenknecht ('98), geboren op 8 april 2009
- Nolle** zontje van oud-leerlinge Vanessa Coene ('96) en Tom Declercq, geboren op 11 april 2009
- Tymon** zontje van oud-leerlinge Evy Santy ('96-'98) en Alexander Feys, geboren op 9 mei 2009
- Flore** dochtertje van leraar Frank Lejaegere en Lieselot Vanspeybrouck, geboren op 27 juni 2009
- Margot** dochtertje van oud-leerlinge Sarah Desmet ('99) en Nicolas Pivotti, zusje van Cato, geboren op 5 augustus 2009
- Victor** zontje van oud-leerlingen Charlotte Decoutere ('99) en Peter Dejager ('99), geboren op 8 augustus 2009
- Léon** zontje van leraar Matthijs Roets en Gudrun Vanderghinste, geboren op 20 augustus 2009
- Lars** zontje van oud-leerlinge Virginie Vandeputte ('97) en Jonathan Blondeel, geboren op 5 september 2009
- Viggo** zontje van oud-leerlinge Sophie Herpoel ('00) en Steven Vermeulen, broertje voor Zita, geboren op 29 september 2009
- Ties** zontje van oud-leerling Stefaan Delobelle ('89) en Els Cosaert, geboren op 16 oktober 2009
- Bo** dochtertje van leraar Björn Huyghebaert en Tine Hillewaere, geboren op 19 oktober 2009
- Marie** dochtertje van oud-leerlinge Veronique Brysse ('90-'92) en Pieter Martens, zusje voor Margaux, geboren op 24 oktober 2009
- Margo** dochtertje van oud-leerlinge Mieke Theys ('89) en Hans Delorge, zusje voor Jens en Lara, geboren op 4 november 2009
- Milan** zontje van oud-leerlinge Caroline Vandebuerie ('00) en Filip pato Sambae, geboren op 10 november 2009
- Rune** zontje van oud-leerlingen Wim Corne ('93-'96) en Lies Vandenberghe ('95-'97), geboren op 25 november 2009
- Simon** zontje van oud-leerling Angelo Verhaeghe en Joke De Jonckheere
- Liam** zontje van oud-leerlinge Lindsey Mulie ('96-'98) en Kevin Dupont
- Nael** zontje van oud-leerlinge Tine Debrouwere ('99) en El Mostafa Khattabi
- Yarne** dochtertje van oud-leerling Andy Mylle ('91-'92) en Veerle Pauwels
- Jelke** dochtertje van oud-leerlinge Annelies Buyck ('91-'93) en Dieter Van Meenen
- Ines** dochtertje van oud-leerling Koen Theys ('91) en Adelheid De Vos



- Louise** dochtertje van oud-leerling Bruno Debo ('84-86) en Ann Vantomme
- Willem** zontje van oud-leerlinge Nele De Rore ('96) en Wim Benoit, broertje van Jasper en Berten
- Pieter** zontje van oud-leerlinge Heidi Demeestere ('98) en Jürgen Van Heirsele
- Charles** zontje van oud-leerlinge Anita Pype ('97) en Guy Woutiez
- Anna en Daniella** dochtertjes van oud-leerling Mirco Savic ('87-'89) en Katrien Doubel
- Amber** dochtertje van oud-leerling Luc Colman ('79) en Virginie Oosterlinck
- Floor** dochtertje van oud-leerlinge Ine Derweduwen ('97) en Yoeri Caus
- Andreas** zontje van oud-leerling Gerard Blockeel (uitg.'89) en Inge Wolfvelde, geboren op 21 augustus 2009
- Isper** dochtertje van Janne Verriest (oll. '03) en Dieter Degroote (oll. '96 - '00)
- Tuur** zontje van Liselot Bossuyt (oll. '97) en Stijn Vandavelde
- Lukas** zontje van Hannelore Hoste (oll. '98) en Bart Delaere
- Benthe** kindje van Bert Van Biervliet en Inge Soens (oll. '96 - '00)
- Korneel** zontje van Kaat Vercruysse (oll. '01) en Xander Vantomme, geboren op 2 augustus 2009
- Mathis** zontje van Wim en Debbie Debaere (oll. '97), geboren op 2 december 2009
- Robin** zontje van Nathalie Van De Putte (oll. '96) en Alex Rommel, geboren op 23 oktober 2009

OVERLIJDEN VAN

- Tom Bels** °1962, vader van Tom Bels Junior, overleden op 18 januari 2009
- Hilaire Lanckriet** °1925, grootvader van Gill Blondeel, overleden op 10 juni 2009
- Gaston Dekimpe** °1912, grootvader van oud-leerlingen Karl ('83) en Frederik ('87) Dujardin, overgrootvader van Maxim Leplae en oud-leerling Loïc Dujardin ('2010), overleden op 6 augustus 2009
- Jozef Maddens** °1930, grootvader van Gilles Maddens en van oud-leerlingen Louise (2004-2006) en Hannah ('07) Maddens, grootmoeder van oud-leerlingen Veerle ('84) en Karl ('81-'83), overleden op 28 augustus 2009
- Maria Hoste** °1910, overgrootmoeder van Ellen Benoit, overleden op 30 augustus 2009
- Georges Vlieghe** °1932, grootvader van leerlinge Emma Vlieghe, overleden op 7 september 2009
- Roger Dendooven** °1925, grootvader van oud-leerlinge Emma Glorieux ('07) en leerlinge Mary Glorieux, overleden op 10 september 2009
- Erna Van Roekeghem** Grootmoeder van Paloma Garcia Miranda, overleden op 5 oktober 2009
- Maria Sergier** °1922, moeder van leraar Luc Inion, overleden op 7 oktober 2009
- Jacqueline Vantieghe** °1930, grootmoeder van Thomas D'haene, overleden op 10 oktober 2009
- Jacqueline Worm** °1938, grootmoeder van Abel Vanacker, overleden op 11 oktober 2009
- Georgette Dumoulin** °1928, grootmoeder van leerlingen Celine en Louis Roelstraete, overleden op 3 november 2009
- Rogier Moerman** °1926, grootvader van Louise Van Insberghe, overleden op 12 november 2009
- Denise Vanhoutte** °1926, grootmoeder van oud-leerling Emiel ('2010) en Jensen Maelfait, overleden op 17 november 2009
- Rafaël Lefebvre** °1928, grootvader van leerling Alexander oud-leerlingen Soetaert ('2010) en Eduard Soetaert (uitg '09), overleden op 18 november 2009
- Rimelda Vandermeersch** °1911, grootmoeder van Jonas Denys, overleden op 21 november 2009
- Georgette Vanwynsberghe** °1930, grootmoeder van oud-leerlingen Eline (uitg.'02) en Jolien (uitg.'08) Vercruysse, overleden op 28 november 2009
- Margriet Bosch** °1927, grootmoeder van Sieglinde en Roderik Iserbyt, van Silke Vercruysse en van oud-leerlingen Willem en Soetkin ('08) Verschaete, overleden op 2 december 2009
- Magdalena Defauw** °1929, grootmoeder van oud-leerlingen Han ('08) en Sieme ('10) Bossier, grootmoeder van oud-leerlingen Frauke, Lobke en Seppe Beyls, overleden op 3 december 2009
- Eddy Vandaele** °1943, grootvader van leerling Sara Vandaele, overleden op 7 december 2009
- Albina Vanbelle** °1913, schoonmoeder van onderhoudsman op pensioen Jacques Vandekerckhove, overleden op 13 december 2009
- Lucienne Aspeslagh** °1924, grootmoeder van oud-leerlingen Bram ('10), Saskia (uitg. 1998), Hannes (96-97) en Jelle (94-96) De Jonghe, overleden op 16 december 2009
- Marie-Louise Vroye** °1931, grootmoeder van Lucas Vantieghe (5B), overleden op 20 december 2009
- Lionel Luyckx** °1952, schoonbroer van Marie-Jeanne Labis (onderhoudspersoneel), overleden op 22 december 2009

DE WEBSITE VAN DE OUD-LEERLINGENBOND

HTTP:// OLDBBK.BE

Oud-leerlingenbond Don Bosco Kortrijk

[Nieuws](#)
[Foto's](#)
[Agenda](#)
[Contact](#)
[Leden](#)

Pagina 1 dinsdag 26 oktober 2010

Kaart- en spel avond 19 november 2010



Kijk hiervoor bij Agenda om meer te weten te komen!

Bericht geplaatst op 2010-10-14 14:30:00

[Meer lezen](#)

Leden login

E-mail:

Paswoord:

[Paswoord vergeten](#)
[Account aanvragen](#)
[Links](#)

DON BOSCOLLEGE

Don Boscolaan 30

8500 KORTRIJK

tel 056 26 50 50

Email: dbcollege@kortrijk-donbosco.be

Bezoek ons op
www.donboscokortrijk.be

IN ONS VOLGEND NUMMER



Een interview met DIRK DEGRYZE

